

MARS 2008

Aktstycket

Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län



Karin Åslund och Berit Rickne från konståkningsklubben Lots i Örebro i en uppvisning betitlad »En balmatt i Wien« på Rocklundas konstfrusna isparkett i Västerås den 11 mars 1959.

Verksamhetsberättelse 2007 för ArkivCentrum Örebro län

Styrelsen avger härmed verksamhetsberättelse för föreningens första verksamhetsår.

Kulturarvsinstitutionen ArkivCentrum Örebro län är en ideell förening med uppdrag att bevara, synliggöra och tillgängliggöra källorna till den enskilda sektorns historia i Örebro län. Det vill säga föreningarnas, företagens, gårdarnas och de en-

skilda människornas historia. Dessutom ska arkivet ge råd och service i arkivfrågor och vara ett nav för den lokalhistoriska verksamheten i länet.

På ArkivCentrum finns länets bergshanteringshistoria och källorna som skildrar Örebro som sko- och kexstad, detta tillsammans med många fler företags bevarade arkiv. Sammanlagt finns arkiv från ca 850 företag

från 1600-talet och framåt utgörande 3 200 hyllmeter.

På arkivet finns även de bevarade handlingar som visar folkrörelsernas framväxt i länet och dess inverkan på samhällets utveckling. Samtliga politiska partier som finns representerade i riksdagen har sina arkiv förvarade hos ArkivCentrum. Dessutom finns en mängd andra organisationers arkiv, samman-



FOTO: BO E IFRANSSON

Premiärvisning av ArkivCentrums nya böcker inför bokmässan på Örebro slott i november: »Församlingar och byggnader i Väckelsens Örebro« och »Örebro 1945. Om livet i skuggan av andra världskriget«. Från Olle Bergström och författarkollektivet Lars Bergqvist, Lennart Bäck, Gunnar Thorell, Arne Svensson, Inga Davidsson-Friberg, Lennart Alm och Lars Jacobson.

Arkivets styrelse**Arbetsutskott**

Ordförande	Birgitta Almgren, Lokasällskapet
Vice ordförande	Gerd Engman, NHR Örebro län
Sekreterare	Yvonne Bergman, arkivchef, adjungerad
Kassör	Egon Harfeldt, Swedbank

Övriga ledamöter

Sören Klingnéus, Örebro universitet
 Hans Lundell, Karlskoga bildningsråd
 Magnus Persson, Regionförbundet Örebro län
 Sten-Ove Pettersson, Hasselfors Garden AB
 Torsten Pääjärvi, Handelskammaren Mälardalen
 Conny Sandberg, Örebro läns hembygdsförbund
 Merja Stenlund, Stoneridge Electronics AB
 Karin Tellås, KIF Örebro

Ersättare

Lise-Lott Alm, Svensk Handel Örebro köpmän
 Claes Andersson, Örebro Företags- och Hantverksförening
 Eva Bellsund, Föreningen Norden Örebroavdelningen
 Carl Jan Granqvist, Grappe AB
 Sedin Keljalic, Verdandi Hallsberg
 Bengt Mattisson, Örebro kommun
 Lars B Stenström, Örebro Södra Rotaryklubb
 Clas Thor, enskild ledamot
 Ragnar Åberg, Örebro kristna samarbetsråd
 Eivy Åman Nilsson, LO-distriktet Örebro län

Revisorer**Ordinarie**

Lars Eriksson, Regionförbundet Örebro län
 Anders Olsson, Örebro kommun

Ersättare

Lennart Andersson, Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län
 Arild Wanche, NBV Örebro län

Valberedning

Sölve Persson
 Thord Strömberg
 Yvonne Bergman (adjungerad)

Forskningsrådet

Lars Ekdahl, Mälardalens högskola
 Ann-Sofie Ohlander, Örebro universitet
 Thord Strömberg, Örebro universitet

Forskningsrådets uppgift är att förmedla kontakter mellan arkivet och den akademiska forskningen.

Lärarrådet

Mikael Hellgren, Alléskolan i Hallsberg
 Claes Wirestedt, Rudbecksskolan i Örebro

Lärarrådet är en pedagogisk resurs för arkivet och en länk mellan arkivet och skolorna i länet.

lagt 4 250 föreningar samlade på 2 000 hyllmeter.

14 riksorganisationer har valt att förvara sitt material på ArkivCentrum Örebro län.

ArkivCentrum Örebro län har en unik samling av fler än 2 300 minnesberättelser och intervjuer som är viktiga komplement till det övriga arkivmaterialet. Dessutom förvaras en mängd fotografier och filmer på arkivet.

Organisation

ArkivCentrum Örebro län bildades 1 januari 2007 genom en sammanslagning av de båda arkivorganisationerna Folkrorelsernas arkiv i Örebro län och Örebro läns företagsarkiv.

Ursprunget till Folkrorelsearkivet är Folkrorelsernas arkivkommitté i Örebro som bildades 1969 och som 1973 omskapades till länsförening. Företagsarkivet bildades som länsförening 1985. Det hade dessförinnan ett förflutet som förening i Örebro kommun startad 1977. Efter att i många år haft personalunion flyttade de båda arkivföreningarna samman till gemensamma lokaler på Nikolaigatan 3 och i oktober 1998 invigdes de nya lokalerna som benämndes ArkivCentrum Örebro län.

Arkivet är medlem i Folkrorelsernas arkivförbund (FA), Föreningen Bergslagsarkiv, Pro Memoria – Föreningen Riksarkivets vänner, Näringslivets arkivråd (NLA), Näringslivsarkivens förening (NAF), Svenska Arkivsamfundet, Historielärarnas förening (HLF), Arbetarnas kulturhistoriska sällskap samt Örebro läns idrottshistoriska sällskap. Arkivet är sedan den 1 januari 1999 kansli åt Näringslivets arkivråd och från 1 september 2004 kansli åt Folkrorelsernas arkivförbund.

Möten

Styrelsen har under året haft sex sammanträden.

Medlemmar

Vid sammanslagningen hade Folkrörelsearkivet 456 medlemsorganisationer och Företagsarkivet hade 45 medlemsföretag/organisationer samt 11 enskilda medlemmar. Det blir sammanlagt 512 medlemmar. Vid årets slut hade arkivet 526 medlemmar, en ökning med 14, varav de flesta är enskilda medlemmar. De flesta av medlemmarna som avförts har lagt ned sin verksamhet eller gått upp i en annan.

Nya medlemmar

A & L Bygg AB
 Adolfsbergs hembygdsförening
 Atlas Copco Rock Drills AB
 Bostadsrättsföreningen Egen härd (Örebro)
 Bostadsrättsföreningen Järnet (Örebro)
 Bricolistiska sällskapet i Örebro
 Gamla brukspojkars klubb (Karlskoga)
 Konstfrämjandet Bergslagen
 Köket & Finrummet Örebro AB
 Lännäs Frikyrka
 Museiföreningen Örebro-Svartå järnväg – Svartåbanans vänner
 Tisarens fiskevårdsområdesförening
 Vallby-Lagmansgatans samfällighetsförening
 Vintrosa centerkvinnor
 Älvtomta koloniförening
 Örebro läns krets av Pensionerade Lärares Riksförbund
 Örebro-Wadköping Soroptimistklubb

Dessutom har 13 nya enskilda medlemmar tillkommit.

Avförda medlemmar

Almby socialdemokratiska förening
 Askersunds nykterhetsförbund
 Björkhaga socialdemokratiska förening
 Brefven Sextetten
 Föreningen Vintergården u p a (Örebro)
 Karlskoga Hockey Club
 KMK-Veteranerna (Karlskoga)
 PRO Centrum (Örebro)
 PRO Wasa (Örebro)
 Palsboda CKF-avdelning

Örebro folbyggareklubb
 Örebro Folkets Husförening u p a
 Örebro läns författarsällskap
 Örebro läns lottaförbund

2 enskilda medlemmar har avförts.

Lokaler

ArkivCentrums lokaler, som finns på Nikolaigatan 3, har en sammanlagd yta på 1 100 m², varav hälften är arkivmagasin.

Arkivet har också depå i Fjugesta sedan 2003. Den utgörs av Teliass gamla växelstation och har en yta på 180 kvadratmeter och en hyllkapacitet på 1 580 hyllmeter.

Personal

Yvonne Bergman är arkivchef och har arbetat heltid under 2007.

Bo Fransson är arkivarie med ansvar för IT-frågor, kommunikation och teknik. Han har ansvarat för medlemstidningen Aktstycket samt hemsidan och bokutgivning. Han har arbetat heltid under större delen av året.

Håkan Henriksson är arkivarie och har ansvar för forskning och handledning. Han har även arbetat med hemsidor och uppdragsverksamhet och har arbetat heltid.

Andreas Jeppsson är arkivarie och var föräldraledig de första sex månaderna. Från 1 augusti har han arbetat 80 %. Han har varit ansvarig för marknadsföring och utåtriktad verksamhet. Han har även arbetat med uppdrag.

Carl Magnus Lindgren är arkivarie och har arbetat heltid och har haft depåansvar. Han har även haft ansvar för organisering av leveransmottagningar. Dessutom ansvarar han för kontakten med döva och hörselskadade forskare och besökare. Carl Magnus har också arbetat med uppdragsverksamhet.

Lena Nordlund arbetade hel-

tid som arkivarie under första halvåret som vikarie för Andreas Jeppsson.

Evelyn Lauritzen har arbetat heltid som arkivassistent. Hon har också skött bokföring och lönerutiner.

Gun Strandh har arbetat heltid som arkivassistent. Hon har också arbetat med att skriva ut intervjuer samt haft ansvar för ordningen i lokalerna. Både hon och Evelyn har varit anställda som »plusjobbare«.

Göran Henriksson har varit halvtidsanställd som projektledare för intervjuprojektet »Muntliga källor till kommunalpolitiken i Örebro län«. Den sista december avslutade han sin anställning på arkivet efter att ha varit anställd som chef under åren 1975–2005 och därefter som projektledare 2005–07. Han kommer även fortsättningsvis arbeta på uppdrag av arkivet.

Maryam Adjam, Carolina Carneck, Örjan Gruvberger, Mats Guldbrand och Patrick Jonsson har samtliga arbetat heltid med intervjuprojektet fram till 30 november. *Gabriella Hugosson* arbetade med projektet fram till sista mars, därefter blev hon föräldraledig. Hon efterträddes av *Petra Bäckman* som arbetade till sista november.

Inger Martinsson, arkivets tidigare kassör, har arbetat några timmar i månaden med arkivets ekonomi.

Anita Getzman har varit arkivets lokalvårdare första halvåret och efterträddes sedan av *Birgitta Rosenberg*.

Putte Skoog har varit anställd på timbasis som hjälp vid större flyttar.

Therese Eriksson och *Elin Sundblad* var praktikanter från arkivkursen vid Göteborgs universitet

Resultaträkning 2007 och budget 2008–2009 för ArkivCentrum Örebro län

	<i>Intäkter 2007</i>	<i>Budget 2008</i>	<i>Budget 2009</i>
Statsbidrag	413 984	420 943	421 000
Regionförbundet, verksamhetsbidrag	565 800	582 000	600 000
Regionförbundet, administrativt bidrag	1 348 695	1 384 000	1 400 000
Kommunala bidrag	267 000	267 000	270 000
Statens kulturråd, Intervjuprojektet	1 800 000	360 000	0
Övriga bidrag, Intervjuprojektet	325 000	0	0
Ersättning från AMV	694 875	260 000	140 000
Medlemsavgifter	165 750	170 000	172 000
Hyllavgifter	535 000	540 000	545 000
Bokförsäljning	39 715	100 000	40 000
Uppdragsintäkter	397 876	350 000	350 000
Övriga intäkter	43 777	20 000	30 000
Räntor	33 680	25 000	25 000
<i>Summa</i>	<i>6 631 152</i>	<i>4 478 943</i>	<i>3 993 000</i>
<i>Kostnader</i>			
Personalkostnader	2 668 628	2 821 000	2 509 000
Reservering personal	0	-125 000	0
Reservering företagsprojekt	0	-75 000	0
Lokalkostnader	1 121 275	1 130 000	1 135 000
Administrativa kostnader	212 658	215 000	217 000
Resor, konferenser	45 231	65 000	40 000
Reserverade medel	0	-25 000	0
Litteratur och tidskrifter	17 835	20 000	18 000
Representation och marknadsföring	72 051	52 000	52 000
Föreläsningar och arrangemang	21 421	25 000	22 000
Tryckkostnader, böcker	158 479	0	0
Personalkostnader Intervjuprojektet	2 052 200	393 776	0
Övriga kostnader, Intervjuprojektet	39 024	0	0
Reservering, Intervju projektet	33 776	-33 776	0
Avskrivningar, räntekostnader	73 241	15 943	0
Reservering, företagsprojekt	75 000	0	0
Reservering, utbildning	25 000	0	0
Årets resultat	15 333	0	0
<i>Summa</i>	<i>6 631 152</i>	<i>4 478 943</i>	<i>3 993 000</i>

från 5 november till 5 december.

Representation

Yvonne Bergman är kassör i Folkrorelsernas arkivförbund och ingår också i arkivförbundets ekonomigrupp och stäm- och konferensgrupp. Hon är även

ledamot i Näringslivsarkivens förening. Hon är ledamot i Arbetslivsmuseernas samarbetsråds (ArbetSam) styrelse och Sveriges hembygdsförbunds arkivgrupp. Hon sitter även med i Regionala samarbetsrådet för Uppsala landsarkivdistrikt och är kassör i

Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.

Göran Henrikson är ordförande för Madli Kurdves minnesfond för nordiskt och baltiskt arkivsamarbete. Han har varit sammankallande i Folkrorelsernas arkivförbunds valberedning

Sammanställning över samtliga medel för driften av ArkivCentrum Örebro län 2007

	Absoluta tal	%
Staten		
Enskilda nämndens grundbidrag	413 984	
Bidrag från AMV	149 375	
Bidrag från AMV för plusjobb	545 500	
Statens kulturråd, projektbidrag	1 800 000	
Riksarkivet, projektbidrag	50 000	
<i>Summa statliga medel</i>	<i>2 958 859</i>	<i>44</i>
Regionförbundet Örebro län		
Administrativt bidrag	1 348 695	
Verksamhetsbidrag	565 800	
Projektbidrag	50 000	
<i>Summa Regionförbundet</i>	<i>1 964 495</i>	<i>29</i>
Örebro läns landsting		
Projektbidrag	50 000	
<i>Summa landstingsmedel</i>	<i>50 000</i>	<i>1</i>
Örebro kommun		
Verksamhetsbidrag	267 000	
Projektbidrag	50 000	
<i>Summa Örebro kommun</i>	<i>317 000</i>	<i>5</i>
Karlskoga kommun		
Kostnad för arkivdepå	55 809	
Kostnad för forskarservice	45 000	
Projektbidrag	50 000	
<i>Summa Karlskoga kommun</i>	<i>150 809</i>	<i>2</i>
Adolf Lindgrens stiftelse		
Projektbidrag	75 000	
<i>Summa Adolf Lindgrens stiftelse</i>	<i>75 000</i>	<i>1</i>
Egna medel		
Medlems- och hyllavgifter	700 750	
Bokförsäljning	39 715	
Uppdragsintäkter	397 876	
Övriga intäkter	43 777	
Räntor	33 680	
<i>Summa egna medel</i>	<i>1 215 798</i>	<i>18</i>
<i>Summa totalt</i>	<i>6 731 961</i>	<i>100</i>

och ledamot i styrelserna för Riseberga Rediviva, Stiftelsen Saxons Närkesarkiv, Sällskapet Örebro stads- och länsbiblioteks vänförening samt ordförande för Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.

Håkan Henriksson är suppleant i Föreningen Bergslagsarkiv. Han är även suppleant i Örebro läns hembygdsförbunds styrelse och ingår i redaktionskommittén för deras tidning Länsbuketten.

Carl Magnus Lindgren sitter i styrelsen som kassör i Sveriges Dövhistoriska Sällskap och är redaktör för SDHS:s medlems-tidning.

Kurser och konferenser

Den 18 januari höll *Yvonne Bergman* en kurs i arkivkunskap för Turbinhistoriska föreningen i Finspång.

Den 20 februari höll *Bo Fransson* ett föredrag och visade ett ljud- och bildspel om Ulla Billquist på Lokalhistoriska sällskapets årsmöte.

Den 15 mars deltog *Håkan Henriksson* på Näringslivets arkivråds årsmöte i Stockholm.

Den 21 mars höll *Bo Fransson* ett föredrag och visade ett ljud- och bildspel »Det var dans i Folkets Park« på Bohusläns museum i Uddevalla.

Den 17 mars var *Yvonne Bergman* och *Bo Fransson* i Stockholm på Svenska Arkivsamfundets konferens »Arkiv till salu?«.

Den 29 mars var *Håkan Henriksson* i Fjugesta tillsammans med representanter från Örebro läns museum, Örebro stadsarkiv samt Örebro universitetsbibliotek med forskningsarkiv. Tillsammans visade de kommuninvånarna vad som finns på institutionerna i Örebro och som rör Lekebergs kommun. Mötet

Balansräkning för ArkivCentrum Örebro län den 1 januari–31 december 2007

	Ing balans	Utg balans
<i>Tillgångar</i>		
Kassa	1 700,00	18 253,00
Plusgiro FAÖ	183 513,53	0,00
Plusgiro ÖLF	410 827,51	8 490,43
Plusgiro AC	0,00	248 830,32
Bank FAÖ	564 051,58	0,00
Bank ÖLF	346 049,16	0,00
Bank AC	0,00	1 447 500,66
Fonder	0,00	304 700,00
Skattekonto	44 000,00	46 000,00
Fakturafordringar FAÖ	489 422,75	0,00
Fakturafordringar ÖLF	387 238,56	0,00
Fakturafordringar AC	0,00	109 137,50
Förbetalda hyror	0,00	272 492,00
Fordringar AMS	0,00	98 500,00
Inventarier	2,00	1,00
<i>Summa</i>	<i>2 426 805,09</i>	<i>2 553 904,91</i>
<i>Skulder</i>		
Skatter, anställda	89 828,00	55 966,00
Arbetsgivaravgifter	100 286,00	68 555,00
Löneskatt	33 292,00	82 149,00
Fakturaskulder FAÖ	74 787,56	0,00
Fakturaskulder ÖLF	10 731,50	0,00
Fakturaskulder AC	0,00	80 246,15
Reservering personal	1 021 637,00	1 021 637,00
Reservering hyllor	176 250,00	176 250,00
Reservering inventarier	220 000,00	220 000,00
Reservering bokutgivning	100 000,00	100 000,00
Reservering Gårdsprojektet	63 974,00	63 974,00
Reservering företagsprojekt	0,00	75 000,00
Reservering utbildning	0,00	25 000,00
Reservering Intervjuprojektet	0,00	33 776,00
Eget kapital FAÖ	306 546,42	0,00
Eget kapital ÖLF	229 472,53	0,00
Eget kapital AC	0,00	536 018,95
Årets resultat	0,00	15 332,81
<i>Summa</i>	<i>2 426 805,01</i>	<i>2 553 904,91</i>

kallades »Nyfiken på kulturarvet«. Den 8 maj fick Hällefors ett motsvarande besök, den 25 september Askersund och den 23 oktober Lindsberg.

Den 24–26 april gick *Håkan Henriksson* Folkrörelsernas arkivförbunds fortsättningskurs i Västerås.

Den 3–4 maj deltog *Yvonne Bergman* i Länsarkivarieföreningens möte i Sunnersta utanför Uppsala.

Den 11 maj höll *Yvonne Bergman* en kurs i arkivkunskap för SPF-distriktet.

Den 13–14 maj var *Yvonne Bergman* i Kongsvinger i Norge tillsammans med Sveriges hembygdsförbunds arkivgrupp. Syftet med besöket var att träffa forskare och arkivarier med intresse för lokalhistoria och för att finna former för kommande samarbete.

Den 25 maj föreläste *Håkan Henriksson* om den ukrainske politikern och diplomaten Michał Tyszkiewicz (1857–1930) på en konferens vid Collegium Europæum i Gniezno i Polen.

Den 29–30 maj var *Yvonne Bergman* och arkivets ordförande *Birgitta Almgren* på Folkrörelsernas årsstämma i Sundsvall.

Den 23 juli föreläste *Håkan Henriksson* om föreningslivet i Viken under Vikers hembygdsförenings arkivdag under Kulturveckan.

Den 26 augusti deltog *Yvonne Bergman* i Trädgårdsfesten i Stadsparken tillsammans med Örebro läns hembygdsförbund.

Den 24 september var *Bo Fransson* på kurs på Stockholms stadsmuseum: »Ljud på museer«.

Den 26 september deltog *Yvonne Bergman*, *Håkan Henriksson* och *Carl Magnus Lindgren* i Jernkontorets seminarium »Gruvsamhälle i omvandling – hot och

möjligheter» i Lindsberg.

Den 27 september deltog *Yvonne Bergman* och *Håkan Henriksson* vid Jernkontorets seminarium i Lindsberg.

Den 27 september var *Bo Fransson* på en kurs på Världskulturmuseet i Göteborg om digitalisering av kulturarvet.

Den 28 september förevisade *Yvonne Bergman* och *Håkan Henriksson* möjligheterna att forska på ArkivCentrum vid universitetets Forskarfredag. Arkivet var inbjudet av humanistiska institutionen på Örebro universitet.

Den 6–7 oktober deltog *Carl Magnus Lindgren* i ett dövhistoriskt seminarium i Malmö och Köpenhamn, anordnat av Sveriges Dövhistoriska Sällskap. Där hölls bland annat föreläsningar om dövas utvandring till USA och Kanada samt om Frälsningsarméns verksamhet för döva i Malmö under 90 år.

Den 16 oktober deltog *Yvonne Bergman* och *Håkan Henriksson* på ett ABM-seminarium i Falun anordnat av Regionala samarbetsrådet för Uppsala landsarkivdistrikt. *Yvonne Bergman* föreläste om »Arkiven och folkbildningen«.

Den 23–24 oktober deltog *Yvonne Bergman* i Folkrorelsernas arkivförbunds höstkonferens i Norrköping.

Den 26 oktober deltog *Håkan Henriksson* på Jernkontorets seminarium i Stockholm om Bergskollegiets historia.

Den 23–25 november medverkade arkivet på Bokmässan på Örebro slott. Då lanserades också arkivets två nya böcker: »Församlingar och byggnader i Väckelsens Örebro« och »Örebro 1945. Om livet i skuggan av andra världskriget«. På bokmässan höll *Inga Davidsson-Friberg* och *Len-*

nart Alm föredrag om Örebro 1945.

Den 27 november deltog *Yvonne Bergman* i en film- och fotokurs i Malmö anordnad av Arbetslivsmuseernas samarbetsråd och Arbetets museum.

Den 14 december deltog *Håkan Henriksson* som representant för Örebro län på det nationella Arkivens dag-mötet på Stockholms stadsarkiv.

Ekonomi

Statens del när det gäller finansieringen av arkivets kostnader under året var exceptionellt stor (44 %), detta genom Statens kulturråds bidrag till arkivets stora intervjuprojekt.

I övrigt var Regionförbundet Örebro län den störste bidragsgivaren och står för 29 % av arkivets driftsmedel. Den egna finansieringsgraden låg på 18 % och då är projektmedlen borträknade.

Örebro kommuns bidrag är viktigt, men underdimensionerat. Det motsvarar endast 5 % av omsättningen.

Den insats som arkivets egna medlemsorganisationer står för genom sina medlems- och hyllavgifter är helt avgörande för föreningens finansiella ställning och en av grundpelarna i verksamheten. Under 2007 var medlemsintäkten sammantaget 700 750 kr.

Så länge intäkterna från bidragsgivarna inte stiger är arkivet starkt beroende av ökande egna inkomster såsom medlems- och hyllavgifter, kurser, försäljning, projekt- och uppdragsinkomster.

Årets verksamhet har genererat ett överskott på 15 332,81 kr.

För detaljer i ekonomin hänvisas till sammanställningarna på s 5–7.

Uppdrag

Under året har *Lena Nordlund* på uppdrag förtecknat Ekströms Livsmedelsprodukters arkiv (Procordia Food AB). *Håkan Henriksson*, *Andreas Jeppsson* och *Putte Skoog* har varit Karlskoga kommun behjälpliga vid deras stora arkivflytt till nya lokaler. *Yvonne Bergman* har haft kurser i dokumenthantering på Regionförbundet i Örebro län. *Håkan Henriksson* har hjälpt Askersunds bibliotek att komma igång med ordnandet av det lokalhistoriska arkivet och *Carl Magnus Lindgren* har utfört gallringsarbete åt Stoneridge Electronics AB.

Övriga uppdrag se nedan.

Folkrorelsernas arkivförbund

Folkrorelsernas arkivförbund (FA) är ett nationellt samarbetsorgan på arkivområdet för de svenska folkrörelserna och föreningslivet och företrädar såväl arkivinstitutioner som deponenter av arkivhandlingar. Från och med 1 september 2004 har organisationen sitt kansli på ArkivCentrum och sköts av arkivets personal med *Yvonne Bergman* som ansvarig.

Näringslivets arkivråd

Näringslivets Arkivråd (NLA) är en riksorganisation för företag och företagsarkiv vars syfte är att främja en rationell dokumenthantering och arkivering i företag, organisationer och institutioner. Från och med årsskiftet 1998/99 överfördes organisationens kansli från Stockholms företagsminnen till Örebro läns företagsarkiv. Ett avtal uppräntades i samband med detta mellan de två organisationerna. *Håkan Henriksson* ansvarar för kansliets skötsel som bland annat inkluderar medlems- och kursservice,

bokföring samt organisationens hemsida.

Folkrörelsearkivet i Karlskoga

Sedan 1994 ansvarar arkivet för skötseln av Folkrörelsearkivet i Karlskoga. Arkivet tillhandahåller kvalificerad forskarservice en dag varannan vecka på plats i Karlskoga. En källarlokal i Karlskoga bibliotek används som depå av Folkrörelsernas arkiv och för de föreningar i Karlskoga som har deponerat sitt historiska material. Dessa organisationer har i de flesta fall blivit medlemmar i arkivet under samma förutsättningar som andra föreningar i länet. Arkivdepån i Karlskoga finansieras fullt ut av Karlskoga kommun och ett avtal mellan Karlskoga kommun och Folkrörelsernas arkiv reglerar ansvar och insatser parterna emellan. *Håkan Henriksson*, *Andreas Jeppsson* och *Lena Nordlund* har skött öppethållande och service. Vid slutet av året påbörjades flytten av Folkrörelsearkivet till det nya kommunarkivet.

I Karlskoga har det mottagits 30 arkiv under året (2006: 28) omfattande 19,46 hyllmeter (2006: 8,28). 10 arkiv har förtecknats (2006: 16) omfattande 38 volymer och 1,95 hyllmeter (2006: 72 volymer och 3,36 hm). 27 personer besökte arkivet (2006: 37) under de 22 tillfällen som arkivet hade öppet.

Sveriges Dövas Riksförbunds arkivprojekt

Carl Magnus Lindgren har under året periodvis varit engagerad i Sveriges Dövas Riksförbunds (SDR) arkivprojekt i Leksand (Västanviks folkhögskola). Projektet påbörjades 1 februari 2007 och skall avslutas sista december 2008.



FOTO: BO E I FRANSSON

Örebro-Kuriren har sysselsatt arkivet den gångna hösten. Vi har deltagit i möten kring den nu saligen insomnade tidningen och den 17 oktober arrangerade arkivet en »Minnenas kväll« under medverkan av tidigare Kuriren-medarbetare. Närmast kameran Lars Berndtsson och Alf Rune.

Syftet med projektet, som finansieras med så kallade accessmedel från Kulturrådet, är att bringa ordning i SDR:s arkiv på Västanviks folkhögskola. Ett par personer har engagerats till arkivarbetet under konsultledning av Carl Magnus Lindgren. Till projektet hör också komplettering och digitalisering av arkivförteckningen som Carl Magnus Lindgren arbetat med.

Leveranser

Under 2007 har 401 (2006: Folk-

rörelsearkivet 294, Företagsarkivet 40) leveranser inkommit till arkivet med en sammanlagd volym på 286,82 hyllmeter (2006: Folkrörelsearkivet 79,20, Företagsarkivet 157).

Om man ser till materialet ur geografisk synpunkt så dominerar leveranserna volymmässigt kraftigt av arkiv från Örebro kommun. De utgör 66 % (2006: 52 %). Material från Laxå kommun utgör 15 %, Ljusnarsbergs kommun 8 % och arkiv från övriga länskommuner har minskat

till 5 % (2006: 14 %). Rikstäckande verksamhet utgör 5 % av leveranserna och länstäckande 1 %.

Om man ser på det inkommande materialet volymmässigt och ur kategorisynpunkt så dominerar handlingarna från företagen med 52 %. Därefter kommer personarkiv med 17 % (2006: 7 %) och de som benämns övriga organisationer med 17 %.

De fyra största leveranserna från företagssidan utgjordes av arkiven från AB Garphytte bruk (32,9 hm), Laxå bruks arkiv (29,2 hm), Arla Foods AB (27,3 hm) samt Stoneridge Electronics AB (24,1 hm). Bland personarkiven bör nämnas Bertil Carlssons personarkiv från Kopparberg (24 hm). Han var en man med stort lokalthistoriskt intresse och hade byggt upp ett eget lokalthistoriskt arkiv i Ljusnarsbergs kommun. Karl-Thore och Ingrid Herou har lämnat en samling (10 hm) över musikartister med fotografier, autografer och brev. I samlingen ingår också ett maskinskrivet lexikon i flera delar på drygt 18 000 sidor: »All världens tolkare av klassisk musik«. Lexikonet, som skannats av universitetsbiblioteket, har under hösten OCR-läst och överförts till CD av *Bo Fransson*. Årets största leverans på föreningssidan är Svenska Metallindustriarbetareförbundets avd 202 i Hällefors (75 hm).

Spännvidden i materialet är som vanligt omfattande och här är ett axplock av levererade arkiv från de 401 leveranserna: Örebro läns barnmorskeförening med föreningens äldsta protokoll, Konståkningsklubben Lots med protokoll, program och fotografier, Svenska Tyngdlyftningsförbundet, riksorganisationen som har flyttat sitt arkiv till Örebro,

Bo Hazells klippssamling över lokalradion i Örebro samt AB Laxå pappersbruk som Landsarkivet i Göteborg lämnat över.

Ordnings- och förteckningsarbete

Det ordnade beståndet har vuxit med 703 volymer (2006: Folkrorelsearkivet 284, Företagsarkivet 1189 volymer), vilket motsvarar 37,79 hyllmeter (2006: Folkrorelsearkivet 15,69, Företagsarkivet 71,34 hyllmeter). Dessa utgörs av 37 nyförtecknade arkiv (2006: Folkrorelsearkivet 20, Företagsarkivet 7) med 673 volymer (2006: Folkrorelsearkivet 207, Företagsarkivet 1189 volymer) och 6 kompletterade och genomgångna arkiv med en tillväxt på 30 volymer. (2006 var det endast Folkrorelsearkivet som gjorde kompletteringar, 9 arkiv med en tillväxt med 77 volymer.)

De två största förtecknade företagsarkiven under 2007 var Ekströms Livsmedelsproduktion med 144 volymer och AB Örebro Kraftförmedling med 100 volymer. De två mest omfattande förtecknade föreningsarkiven var Sveriges Dövhistoriska Sällskap med 91 volymer och Frälsningsarmén i Lindesberg med tillhörande föreningar med 44 volymer.

Ordnings- och förteckningsarbetet minskade kraftigt mot föregående år, och i förhållande till antalet leveranser hålls inte jämna steg. Arkivet har sedan flera år prioriterat en noggrann genomgång av leveranser med mer utförliga kvitton. Arkivet har en ambition att vara ständigt tillgängligt för forskare och allmänhet genom ett generöst öppethållande och en regelbundet uppdaterad hemsida. Likaså har gruppbesök, externa uppdrag

och arkivets kurs- och cirkelverksamhet tagit en stor del av personalens tid. Detta bidrar till att personalen inte hinner med förteckningsarbetet i den utsträckning som vore önskvärt.

Arkivets databaser underhålls och uppdateras av *Bo Fransson* och *Carl Magnus Lindgren*.

Besökare

ArkivCentrum har generösa öppettider från 8.30–17.00 varje dag, tisdagskvällar dessutom kl 17–20 samt sista lördagen i månaden kl 10–14. Endast under sommaren har arkivet något kortare öppettider.

I ArkivCentrums forskarsals besöksliggare har under 2007 noterats 730 forskarbesök (2006: 928).

Ett antal gruppbesök har också avlagts på ArkivCentrum under året. 106 grupper (2006: 105) omfattande 1906 personer (2006: 1767) besökte arkivet.

Därutöver har ArkivCentrum mottagit 631 besök som inte avsett forskarsalen (2006: 387).

Sammantaget blir antalet besök till arkivet under 2007 3267 (2006: 3082). 744 brev- och telefonförfrågningar har besvarats (2006: 548).

Besöksräkningarna har återigen ökat under året och det är glädjande att så många som 3267 personer har varit på arkivet. Det visar att arkivets tjänster efterfrågas.

Forskning

Arkivens omfattande källmaterial används fortlöpande av olika slags forskare: fritidsforskare, studenter och akademiska forskare. 2430 volymer (2006: 2985) har tagits fram. Antalet arbeten gjorda på arkivets material visar i sin mångfald hur många olika



FOTO: BO E IFRANSSON

Författaren Göran Hägg höll 2007 års hindersmässoföreläsning på ArkivCentrum inför 102 åhörare. Hägg talade med utgångspunkt från sin bok »Välfärdsåren 1945–1986 – minnen och tankar om det svenska folkhemmet«.

forskningsinsatser som görs. Det är glädjande att arkivets material har använts vid två avhandlingsarbeten. Följande skrifter och uppsatser, helt eller delvis baserade på källmaterial från ArkivCentrum, har lagts fram under 2007:

Andersson, Håkan: *Fockiska skolan. Vad låg bakom starten av bruksskolverksamheten i ett järnbruksområde på 1830-talet?* B-uppsats i historia, Örebro universitet HT 2007.

Andersson, Sara: *Kvinnans ställning inom Viby baptistförsamling 1857–1907.* B-uppsats i historia, Örebro universitet HT 2007.

Arkivpärlor från Nora bergslag. DVD utgiven av Nora släktforskarclubb, 2007.

Ax, Ingrid: *Förklädda män och fint stämnda väsen – sökandet efter ett samband mellan mission och kvinnoemancipation.* B-uppsats i historia, Örebro universitet HT 2007.

Bergström, Olle: *Församlingar och byggnader i väckelsens Örebro.* ArkivCentrum Örebro län, Örebro 2007.

Flodström, Linnea: *IOGT, konsekvenser och förbudsomröstning 1920–1926.* B-uppsats i historia, Örebro universitet HT 2007.

Fritz, Martin: *Sveriges tyskgruvor. Tyskägda gruvor i Sverige under andra världskriget.* Sekel bokförlag, Lund 2007.

Jernudd, Åsa: *Filmkultur och nöjesliv i Örebro 1897–1908.* Acta Universitatis Stockholmiensis : Stockholm Cinema Studies 5, Stockholm 2007.

Larsson, Mats: »De riktigt kristna«, de-

ras »wänner« och »motståndare« – en lokal- och frikyrkohistorisk studie av Askers baptistförsamlings identitet och mentalitet 1858–1887. Licentiatavhandling, Institutionen för religion och kultur, Linköpings universitet, december 2006.

Lennqvist, Jörgen: *Vätmarkshistoria. Hjälmarens och Kvismarens stränder under 1800- och 1900-talen.* Örebro Studies in History 7, Örebro 2007.

Lindkvist, Anders (red): *Från Östra Lerbäck till Närkesberg.* Bokförlaget Bild & Kultur, Skyllberg, 2006.

Lundqvist, Joel: *Frikyrklig filantropi, statskyrklig diakoni – en komparation.* B-uppsats i historia, Örebro universitet HT 2007.

Magnusson, Pethra: *Filantropi, föreningar och fruntimmer – en studie kring*



Åsa Jernudd föreläste utifrån sin avhandling »Filmkultur och nöjesliv i Örebro kring sekelskiftet 1900«. I anslutning till föreläsningen visade hon också en unik film från Örebro tagen 1908.

kvinnlig filantropi i Örebro 1830–1912. C-uppsats i historia, Örebro universitet VT 2007.

Sollin, Linus: *Tysk-svensk fotboll på Eyravallen om fredag. En undersökning av händelseförlopp, reaktioner och konsekvenser av Tennis Borussia Berlins besök i Örebro juni 1934.* B-uppsats i historia, Örebro universitet HT 2007.

Unander-Scharin, Teresia & Östergren, Cecilia: »Enär koleran orsakas af ytterst små lefvande väsenden...« *Behandling av kolera under 1800-talets epidemier.* B-uppsats i historia, Örebro universitet VT 2007.

Örebro 1945. Om livet i skuggan av andra världskriget. ArkivCentrum Örebro län, Örebro 2007.

Antalet forskande gymnasieelever har ökat kraftigt under de senaste åren. De har skrivit fördjup-

ningsarbeten som bygger på material från Brunnsparken, Örebro sportklubb, IFK Örebro, KFUM, Helgelseförbundet, Oscaria, Örebro kexfabrik, Porla brunn, flera nykterhetsloger, några personarkiv, syndikalistiska arkiv samt från Örebro köpmannaförening.

Dessutom har arkivet ett allt större antal forskare från högskolor och universitet utanför vårt eget län. Under 2007 hade arkivets forskarsal sålunda besök av studenter och forskare från Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Malmö högskola samt Uppsala universitet.

Egna arrangemang

Under våren och hösten har Yvonne Bergman och Håkan Henriks-

son medverkat med föreläsningar på kursen »Lokalhistoria i Örebro län«.

Yvonne Bergman har tillsammans med Bengt Persson från Örebro läns hembygdsförbund varit sammankallande för träffar med hembygdsföreningarna i Örebro.

Under året har Yvonne Bergman deltagit i möten angående Örebro-Kurirens historia.

Yvonne Bergman och Bo Fransson har deltagit i möten kring bildandet av Seniorakademien i Örebro.

Håkan Henriksson har föreläst på Örebro universitets kurs om bergshanteringens historia.

Liksom tidigare år har universitetets studenter i historia haft



FOTO: BO EILFRANSSON

»Människan i arkivet« var temat för 2007 års Arkivens dag. På ArkivCentrum illustrerades detta av Johan Perwe, pressekreterare vid myndigheten Forum för levande historia i Stockholm. Han berättade inför en publik på cirka 120 personer om sin farfar, om vilken han har skrivit boken »Bombprästen – Erik Perwe på uppdrag i Berlin under andra världskriget«. Dessutom fick han anledning att beröra ett stycke krigshistoria med anknytning till Örebro, nämligen sin nu pågående forskning om den kvinnliga spionen V140 »Babs« med rötter i Örebro.

lektioner på arkivet, då ArkivCentrums material och uppslag till uppsatsämnen diskuterats. Besök har också gjorts av ett ökande antal elever från gymnasieskolorna i länet. Nytt för i år är att arkivet tagit emot grupper med döva och hörselskadade elever från Virginska skolan och Risbergsskolan. Båda skolorna är riksgymnasium för döva och hörselskadade.

Utöver studenter och skolelever har ett stort antal släktforskargrupper, studiecirkel och föreningar anlitat arkivet under året.

De visningar och presentationer som genomförs i samband med studiebesök och möten är ett viktigt medel för att förankra arkivets verksamhet och möda

läggs ner på att göra presentationerna trevliga och informativa. *Carl Magnus Lindgren* har ansvarat för grupperna med döva och hörselskadade elever. *Håkan Henriksson* har ansvarat för undervisningen för universitetets studenter om materialet på ArkivCentrum, liksom för övriga skolgrupper. Övriga studiebesök har *Yvonne Bergman*, *Bo Fransson*, *Håkan Henriksson* och *Andreas Jeppsson* tagit hand om.

Den 25 januari arrangerades på ArkivCentrum en hindermässoföreläsning i samarbete med Lokalhistoriska sällskapet. Föreläsare detta år var litteratur- och kulturhistorikern *Göran Hägg* som höll föreläsningen »Välfärdsåren 1945–1986 – minnen och tankar om det svenska folkhemmet«. 102 besökare åhörde föredraget som i efterhand kunde avlyssnas på ArkivCentrums hemsida.

Den 22 maj hölls en arkivpedagogisk konferens i arkivets lokaler som vände sig till arkivverksamma på arkiv, bibliotek och museer i Uppsala landsarkivdistrikt (Örebro, Västmanlands, Dalarnas, Uppsala och Sörmlands län). *Karin Sjöberg* från Skånes Arkivförbund höll en föreläsning om sitt arkivs samarbete med lärarutbildningen vid Malmö högskola. *Christer Blohm*, lärare på Rudbecksskolan i Örebro, föreläste under rubriken »Fördjupnings- och projektarbeten på gymnasiet. Att gå direkt till källorna«. Dessutom medverkade tre lärare från Vasaskolan, en högstadieskola i Örebro, och berättade hur de arbetar tvärs över ämnesgränser med hjälp av ritningar och andra handlingar från Örebro stadsarkiv. 24 personer deltog i konferensen.

Den 19 september höll *Jörgen Lennqvist* en föreläsning under

rubriken »Den stora hjälmarsänkningen. Landskap och människor under 200 år« i serien »Från arkivets forskarsal«. Föreläsningen samlade över 100 personer.

Den 24 september fick arkivet besök av tre personer från styrelserna för Arkivcentrum Dalarna och Dalarnas folkrörelsearkiv.

Den 4 oktober besöktes arkivet av fyra personer från Värmlandsarkiv.

Den 10 oktober hölls ett föredrag och en filmvisning av *Åsa Jernudd*: »Filmkultur och nöjesliv i Örebro kring sekelskiftet 1900«. 35 personer hade nöjet att ta del av hennes avhandling. Detta skedde i samarbete med Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län och ingår i serien »Från arkivets forskarsal«.

Den 17 oktober var det »Minnenas kväll« med personer som arbetat på Örebro-Kuriren. 24 personer deltog i mötet.

Den 31 oktober fick arkivet besök av 6 personer från Atlas Copco Indien. De var framför allt intresserade av att ta del av handlingar som rörde Alfred Nobel.

Den 7 november tog arkivet emot ett norskt studiebesök. Det var kolleger från Bergen, Lillehammer och Oslo. Samtliga arbetar med enskilda arkiv.

Den 14 november höll *Håkan Henriksson* kurs i arkivkunskap för hembygdsföreningar i länet.

Den 3 december hölls en berättarkväll med författarna till arkivets bok »Örebro 1945. Om livet i skuggan av andra världskriget«. 75 personer deltog i arrangemanget som skedde i samarbete med Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.

ArkivCentrum har under året förfogat över en utställningsmonter på Örebro läns museum, där arkivet har haft möjlighet att



FOTO: BO E I FRANSSON

Studiebesök från Norge den 7 november. Fr v Birger Haugdal från Bergen byarkiv/Lokalhistorisk arkiv i Bergen, Marit Hosar från Opplandsarkivet avdelning Maihaugen i Lillehammer, Terje Haram från Bergen byarkiv/Lokalhistorisk arkiv i Bergen och Solveig Halvorsen från Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo.

presentera nyinkommet, eller på annat sätt aktuellt och intressant material. Satsningen kallas för Nyhetsrummet och där erbjuds länets kulturinstitutioner att visa upp sin verksamhet. *Lena Nordlund* och *Andreas Jeppsson* har haft ansvaret för detta.

Lokalhistorisk kurs

Höstterminen 2007 startade Lokalhistoriska sällskapet för nionde gången sin 2-terminerskurs i lokalhistoria. Hela 45 elever följer kursen som har *Yvonne Bergman* och *Sören Klingnéus* som

kursledare. Lärarna kommer från Örebro universitet, Örebro stadsarkiv, ArkivCentrum och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Kursen är ett utmärkt exempel på ett positivt samarbete mellan kulturarvsverksamheter i länet. Huvudman för kursen är Lokalhistoriska sällskapet i samarbete med Folkuniversitetet och ArkivCentrum.

Kurs för Nerikes Allehanda

Under tre eftermiddagar i september och oktober höll arkivet en kurs om Örebros historia på

uppdrag av Nerikes Allehanda. Ett 15-tal av deras anställda gick kursen. *Anne-Marie Lenander*, historiker och tidigare stadsarkivarie i Örebro, gjorde en sammanfattande beskrivning över stadens historia och *David Dammell*, arkeolog och tidigare chef för läns museet, berättade om den tidiga historien, innan Örebro blev stad. *Håkan Henriksson* informerade om vad man kan hitta på kulturarvsinstitutionerna och föreläste om företagets i Örebro historia. *Lennart Hedberg*, historiker och chef för Lindesbergs

museum, föreläste om Örebro slotts historia och stadsantikvarien *Eva Fransson* om stadsplaner och byggnader. *Thord Strömberg*, docent och universitetslektor, höll en föreläsning om den kommunala historien och *Yvonne Bergman* om folkrörelsernas historia. *Bo Fransson* avslutade kursen med att berätta om kända örebroare genom tiderna.

Forskarcirkeln 1945

Höstterminen 2005 startades en forskarcirkel med 7 personer: *Inga Davidsson-Friberg*, *Lennart Alm*, *Lars Bergqvist*, *Lennart Bäck*, *Lars Jacobson*, *Arne Svensson* och *Gunnar Thorell*. Cirkeldeltagarna undersökte vad som hände och hur man levde i Örebro under 1945. De använde inte enbart ArkivCentrums eget material, utan studerade även tidningslägg och besökte andra arkiv. Gruppens arbete resulterade i en bok som ArkivCentrum gav ut: »Örebro 1945. Om livet i skuggan av andra världskriget«. Den 20 oktober hade arkivet en presskonferens då boken, tillsammans med arkivets bok om Väckelsens Örebro, presenterades. De närvarande serverades ärtsoppa ur kantiner av två praktikanter i lånade lottuniformer. De bevakades av två arkivarier i, av Örebro läns museum, utlånade militäruniformer. Jippet blev lyckat och uppskattat.

Arkivens dag

Arkivens dag inföll lördagen den 10 november och årets gemensamma tema för arkiven i landet var »Människan i arkivet«. *Johan Perwe*, pressekreterare vid myndigheten Forum för levande historia, föreläste under rubriken »Bombprästen – Erik Perwe på uppdrag i Berlin under andra

världskriget« som handlade om prästen som gjorde stora insatser för att hjälpa judar och andra förföljda under kriget. Han berättade även om sin pågående forskning om den svensk-tyska kvinnliga spionen V140 »Babs«, med rötter i Örebro. *Bo Fransson* bjöd på ett ljud- och bildspel om Örebro och dess berömdheter. Arkivet visade även en utställning kring mer eller mindre kända personer från arkivets samlingar och besökarna kunde gå en tipspromenad. Cirka 120 personer besökte arkivet.

Övrig verksamhet

Håkan Henriksson har under året redigerat och formgett NLA:s 50-årskrift.

Aktstycket

Under 2007 utkom ArkivCentrums medlemstidning *Aktstycket* med fyra nummer, varav ett sommar- och ett julnummer. De senare trycktes i vardera 1 200 ex. I *Aktstycket*s två vårnummer publicerades verksamhetsberättelserna för folkrörelse- och företagsarkiven. I tidningen ges också utrymme åt presentationer av arkivmaterial, historiska artiklar och annat som kan vara av intresse för läsekretsen. Sommar- och julnumren innehåller artiklar som bygger på ArkivCentrums material om länets historia. De skrivs av personalen, men här ges också utrymme för gästskribenter. *Aktstycket* spreds under 2007 till media samt en allt bredare krets av politiker och andra beslutsfattare som ett viktigt led i institutionens informations- och förankringsarbete. *Bo Fransson* svarar för tidningens innehåll och utformning.

Hemsidan

Aktstycket kan också läsas på

ArkivCentrums hemsida www.arkivcentrum.se. *Bo Fransson* är webbansvarig. Han har utformat hemsidan och fyller den kontinuerligt med ett informativt innehåll. På hemsidan finns uppgifter om öppettider, arkivbestånd, nyheter och mycket annat. Här kan man också göra inköp från det sortiment av litteratur, vykort m m som finns på ArkivCentrum. Hemsidan har dessutom ett flertal länkar till andra kultursidor.

Arkivets hemsidor lockar många intresserade, det visar antalet besökare som har varit inne på arkivets sidor. Under 2007 satstes ett nytt rekord med 79 734 besökare på www.arkivcentrum.se (2006: 76 330).

Arkivets hemsida rörande folkparker och bygdegårdar i Örebro län www.folkpark.nu har haft 21 384 besökare. Webbansvarig för den sidan har varit *Håkan Henriksson*.

Intervjuprojektet

Intervjuprojektet »Muntliga källor till kommunalpolitiken i Örebro län« har fortsatt under året och avslutades i sin ursprungliga form i och med november månads utgång. Projektet påbörjades 1 april 2006 och huvudansvarig har varit *Göran Henrikson*, som arbetat som projektledare på halvtid. Projektet har drivits i samarbete med Örebro universitetet.

2007 delade Kulturrådet ut 1,8 miljoner kronor för fortsatt arbete och Örebro läns landsting, Örebro kommun, Karlskoga kommun, Regionförbundet Örebro län och Riksarkivet sköt till 50 000 kr vardera. *Adolf Lindgrens* stiftelse bidrog med 75 000 kr.

Sex personer – fyra statsvetare,

B-Post

Avsändare:
ArkivCentrum Örebro län
Nikolaigatan 3
702 10 ÖREBRO



en historiker och en etnolog – arbetade från början. *Gabriella Hugosson* slutade i mars och ersattes av etnologen *Petra Bäckman* som började 1 april. Övriga anställda i projektet har varit *Maryam Adjam*, *Carolina Carneck*, *Mats Gullbrand*, *Örjan Gruvberger* och *Patrick Jonsson*.

Undersökningen i Askersunds kommun avslutades i mars och i stället valdes Karlskoga kommun. Övriga undersökningsområden har varit Örebro läns landsting, Örebro kommun och Hällefors kommun.

Projektet har haft en referensgrupp med veteranpolitiker från de kommuner som valts ut. Den utvidgades i mars med Margareta Karlsson (s) och Lennart Eliasson (fp) från Karlskoga. Referensgruppen sammanträdde två gånger under året och de övriga politikerna har varit: Raul Björk (s), Örebro läns landsting, Torgny Larsson (s), Örebro kommun, Erik Johansson (m), Örebro kommun, Birgitta Lindahl (fp), Örebro kommun, Olof Johansson (mp), Örebro kommun, Inga Davidsson-Friberg (c), Örebro läns landsting, Gun Carlestam-Lewin (v), Örebro kommun, Lars Molin (kd), Örebro kommun, Sonja Cederlöf (m), Askersunds kommun och Hans Eriksson (s), Hällefors kommun.

Intervjuerna har förberetts genom nät-, arkiv- och litteraturstudier. 183 politiker har intervjuats i 203 intervjuer. Representativitet vad gäller partier och kön har eftersträvat och efter att intervjuerna har genomförts har de skrivits ut, kontrollästs av projektledaren och den intervjuade. Den

intervjuade har fått skriva på ett avtal som reglerar användningen av materialet i framtiden. De som är öppna för allmän användning, ca 60 % av intervjuerna, blir tillgängliga för forskning 2009.

Projektet har varit föremål för stort intresse. Nerikes Allehanda, Karlskoga Tidning och Karlskoga-Kuriren har haft artiklar och Tvärsnytt sände ett inslag om projektet under hösten.

Bokutgivning

Under hösten gav arkivet ut två nya böcker. Boken »Örebro 1945. Om livet i skuggan av andra världskriget« finns beskriven under rubriken Forskarcirkeln 1945. Den andra boken »Församlingar och byggnader i väckelsens Örebro« är skriven av arkivets nestor *Olle Bergström*. Det är en uppslagsbok över frikyrkoförsamlingar i Örebro och Lekebergs kommuner samt Ekeby socken med en kort historik kring varje församling. Dessutom finns en intressant medlemsstatistik för åren 1950–2005 där man kan följa församlingarnas utveckling.

Avslutning

2007 har varit ArkivCentrums första verksamhetsår och ett bra sådant.

ArkivCentrum fattade stafett-pinnen som Folkrörelsearkivet och Företagsarkivet lämnade över och fortsatte med ett år fullt av aktiviteter. Två nya böcker har getts ut och antalet medlemmar har stigit. Leveransernas antal ökade liksom antalet besökare. Ekonomin har fortsatt att vara stabil och framtiden är ljus.

Personal och styrelse ser fram

Verksamhetsplan 2008–2009

- Fortsätta förankringsarbetet hos allmänheten, skolorna och beslutsfattarna
- Satsa på ordnings- och förteckningsarbetet
- Påbörja ett projekt riktat till företagen om stöd och hjälp med dokumenthantering
- Arbeta ytterligare med folkbildning i form av fler studiecirklar, kurser och föreläsningar
- Avsluta Intervjuprojektet

emot att anta nya utmaningar och verka för att arkivet ytterligare stärker sin plats som en av länets kulturinstitutioner.

Till personal, medlemmar och medfinansierare, och då särskilt Regionförbundet Örebro län och Statens kulturråd, vill styrelsen framföra ett varmt tack.

Styrelsen

**ArkivCentrum
Örebro Län**

Nikolaigatan 3 • 702 10 ÖREBRO
Tfn 019-611 29 00 (även texttfn)
Fax 019-611 81 20
E-post: arkivcentrum@arkivcentrum.se
Internet: www.arkivcentrum.se

Öppet måndag–fredag kl 08.30–17.00
(lunchstängt kl 12.00–13.00)
samt sista lördagen i månaden (aug–maj)
kl 10.00–14.00. Kvällsöppet tisdagar
kl 17.00–20.00 (aug–maj).